

Spiran



Sikeå SK stormar in i ...

sid 4

Foto: © 2006 Rullån



Vi har Tärnaby och Röbbäck, nu sällar sig Sikeå till det fina sällskapet – världsmästarbyar.

Premiär för familjesidan Sid 3

Lägde och Sikeå på 30-talet Sid 5

Ny byaplan – nya visioner

Våren i Sikeå är ju något alldeles speciellt med takdropp och snöras, så man tror att huset ska rasa ihop, sol över isvidderna och sladderföre på byvägarna och så kommer ju Spirantidningens första nummer för året det är ju ett vårtecken, vi är ensamma om, den finns ju bara här. Nog är det något att vara stolt över – tidningen är inne på sitt 13:e år och LSI-föreningen på sitt 14:e.

När föreningen startade var ju syftet att den skulle fungera som en länk mellan föreningarna i byn och arbeta för byns utveckling.

Nu har en ny byaplan tagits fram via arbetsgrupper och byamöten. Det blev ett omfattande dokument på 12 sidor, men jag vill här presentera framtidsvisionen, som vi hoppas att alla bybor ställer upp bakom och vill arbeta för. Kom ihåg, alla är välkomna och alla behövs!

”Vår vision av Legdeå/Sikeå är att byarna om tio år är ännu mer hållbara byar – byar för kropp och själ, där vi själva så långt möjligt skapar vår egen livsmiljö.

Alla äldre ska kunna bo kvar i by. En god service ska finnas i form av:

- ✓ Seniorboende i mångaktivitetshus
- ✓ Hemtjänst

Barnfamiljer ska finna att byn är ett fint boendeanternativ genom att här finns:

- ✓ Fin miljö – boende och fritid i ett
- ✓ Goda möjligheter att aktivera barn, genom friluftsliv till lands och sjöss genom aktiva föreningar
- ✓ Möjlighet att ha egna djur; hästar, får etc som underlättas genom kooperativ verksamhet

Ungdomar ska finna att byn är ett

attraktivt boendeanternativ genom att här finns möjligheter till:

- ✓ Billigt eget boende – ungdomslägenheter
- ✓ Sport och friluftsliv
- ✓ Sällskapsliv – en samlingspunkt för unga och gamla finns med öl och enkel mat kanske en ”hamnkrog” med spel och storbilds-TV”

Slutligen vill jag önska alla spiranläsare en härlig vår och sommar och hälsa er varmt välkomna till våra arrangemang.

Sture
Bäckström



Varaktig vänskap

Här är ett gäng ”flickor” på 70+, som gick i Sikeå skola tillsammans. Efter några år i försörjningsringen började det med att Sonja tog kontakt med Evy 1963. Så fortsatte det och till slut var vi sex stycken som fortfarande håller ihop och träffas hos varandra, 2-3 gånger om år. Gissa om vi har trevligt!

På bilden ses från vänster: Sonja Edlund född Bodin, Rundvik, Lola Nyman f. Carlsson, Sikeå, Evy Jonsson f. Boström Sikeå, Berith Wikberg f. Johansson Dom-sjö, Inger Asplund f. Johansson Lillhund-sjö, Gideå och Laila Andersson f. Isacson, Sikeå.

Sonja Edlund

Redaktion:

Tor Anesäter
Ingemar Nilsson
Katrina Norqvist
Gunnar Lundmark
Sven-Erik Lundström
Anna Sundström

E-post:

spiran@sikea.se

Ansvarig utgivare:

LSI:s styrelse.

Tryck: Tryckeriet i Robertsfors AB.

Prenumeration: 75 kronor. Pg 176818-3
Lola Nyman
0934-150 83.

Spiran 2007:

Tre utgåvor.

Spiran på Internet:
www.sikanet.se

Legdeå-Sikeå Intresseförening

c/o Sture Bäckström
Brännstan 153
915 93 Robertsfors
0934/15353

E-post:

lsi@sikea.se

Bagarstugan

Bokning:
Wanja Brorsdotter
0934-152 10

Sikeå havscamping

Bokning stugor och husvagnsplatser, tel: 070-677 41 12.
Säsongsplatser för husvagnar och vinterförvaring: Gunnar Lundmark, 0934- 151 16.

E-post: camping@sikea.se

Andra Varvet

Maud Sjöberg
0934-153 15
Ingrid Hanke
0934-150 13

Familjesidan

NYINFLYTTADE

■ I ett av Sikeås äldsta hus, vackert beläget på "Grusbacken" nära skolan bor sedan några veckor tillbaka Agneta Sundberg med hunden Arrak. Huset är omnämnt redan i slutet av 1700-talet och där bodde år 1861 järnvärkaren Jonas Edström. Agneta köpte huset 1999 och har sedan dess låtit genomföra omfattande renoveringar både ut- och invändigt. Hon pendlar till sitt arbete vid Utbildningscentrum, Umeå kommun och trivs som nybliven Sikeå-bo.

På Granskär, öster om hamnen, hittar vi nästa "inflyttare". Det är Alice och Svenolof Wiklund, som flyttade hit från Umeå 1 maj 2006. Stugan byggdes av Alice far, Bengt Persson, för drygt 20 år sedan. Nu håller man på att renovera delar av stugan för att få ett bekvämare boende. Svenolof är pensionär medan Alice pendlar till arbetet vid universitetssjukhuset. Det är ett stort lyft att bo nära havet tycker de båda.

■ Nu är ännu ett fritidshus i Lövviken bebott året runt. Det är Lars och Anita Brändström, som köpte huset redan 1989 och nu slagit till och flyttat ut permanent. De bor där tillsammans med dottern Sandra och tre hundar, två greyhounds och en papillion. Sandra har även en häst, som är inhytt hos ridklubben. Lars är egen företagare och tillbringar en del av arbetstiden på resa i Norrland. Stugan ligger strandnära och genom fönstret har man en vacker utsikt mot Klubben, Lillklubben och Svartstena.

Efter 30 år i huset i Sikeå Hamn, tidigare Konsum, tyckte Britt-Marie Lövgren att fastigheten var för stor och flyttade därför till en lägenhet nära Drömvallen. Huset såldes till Lina och Rasmus Stenborg med barnen Hampus, Ebba och Nemo. De flyttade in i september 2006 och har som första åtgärd moderniserat genom att byta från den tidigare uppvärmningen med ved och olja till pellets-eldning. Lina och Rasmus arbetar båda inom vården i Robertsfors. Det är gott om svängrum för familjen, bostadsytan på nedre plan är 160 kvadratmeter.

Gunnar Lundmark

Paltfest på Träffpunkten!



Söndag den 15 april klockan 16.00
Under festen hälsas nyinflyttade välkomna och barn födda under 2006 får en minnesgåva från sin hemby.

Välkomna! Träffpunktenföreningen

Feriejobb på campingen

Vi söker ett antal ungdomar 15-20 år som är intresserade av arbete på Sikeå havscamping sommaren 2007. Gästmottagning, lokalvård och gräsklippning ingår i arbetsuppgifterna. Språkkunskaper i engelska och tyska är ett plus. Välkomna med din intresseanmälan till Sture Bäckström, tel 153 53, senast 30 april.



En Ladas sista kamp mot tyngdlagen kan vara seg och ta tid, men slutet är oftast givet.

Andra Varvet söker sommararbetare till butiken i sommar. Du ska vara född 1991 eller tidigare. Kontakta Lena Björk 150 74 eller Barbro Pettersson 151 13. Sista anmälningdag 30 april.

ALMANACKAN

Dag	Tid	Arr	Plats
Sön 15/4	16.00	Paltfest	Träffpunkten
Sön 29/4	17.00	Show med Sika Superstars	Träffpunkten
Mån 30/4	18.00	Valborgsmässofirande	Träffpunkten
Lör 5/5	09.00	Allemanutdag med lunch och fika	Träffpunkten och Hamnen
		Husvagnsutdragning	Stora magasinet
Tis 15/5		Campingen öppnar	Campingen
Tor 17/5	09.00	Gökotteutflykt	Träffpunkten
Lör 16/6	11.00	Hamnmarknad	Hamnen
	13.00	Andra Varet öppnar	Såghuset
Lör 23/6	15.00	Friluftsgudtjänst	Hamnen
Ons 27/6	19.00	Säsongens första musikcafé	Hamnen

Da-->
gens



Tillägnas LSI:s hemsida och dess webmaster. Det är ett nöje att logga in på hemsidan, med vackra, aktuella foton och aktuell information. Nu är det även upp till byborna att höra av sig till webmaster om man har några nyheter.

Sikeå SK tillbaka i handbollens finrum

EFTER EN MAKALÖS säsong med 22 matcher utan förlust och endast en tappad poäng är Sikeå SK:s handbollsherrar åter tillbaka i division 1. Laget vann division 2 norra förkrossande överlägset.

När Sikeå SK ramlade ur Norr-ettan våren 2003 stod det klart att laget skulle tvingas genomgå det stålbad som ett tufft generationsskifte alltid innebär. En kort tillbakablick i historieböckerna visar att endast 4 spelare från den säsongen finns kvar i den 22-mannatrupp som fört SSK upp i ettan igen. På fyra år har alltså 18 spelare bytts ut, utan att veta vågar jag påstå att detta är unikt. Av de 18 nya spelarna i truppen är 15 av 18 egna produkter. Samtliga 15 fostrade i den ungdomsverksamhet som är Sikeå SK:s ryggrad.

Efter att våren 2004 hamnat på femte plats i div 2 norra valde SSK att inleda ett långsiktigt arbete tillbaka mot division ett kallat Projekt Elit 007. Via en tuff säsong 04/05 där platsen räddades genom kval och en finfin säsong 05/06 som resulterade i en fjärde plats, är nu det unga talangfulla laget framme vid målet. En av hjältarna i det unga hemvävda SSK laget är "Sikabon" Vasilij Lundberg.

"Vassi", som han kallas började sin handbollsbanan som tolvåring när han flyttade till byn tillsammans med storebror Göran, mamma Jelena och Peter Lundberg. "Hemma" i Apatiti i Ryssland hade bröderna spelat korgboll så idrottsbanan byttes helt enkelt från basket till handboll. Han drillades de första åren av Börje Bygdemark och visade tidigt att han var en stor talang, dessutom vänsterhänt vilket alltid är en fördel i handboll.



Sikabon Vasilij Lundbergs flygande japaner är ett av Sikeå SK:s starkaste vapen.

Vasilij själv säger att han redan efter sin första match visste att handboll skulle bli hans framtid. Under sin hittills korta intensiva karriär har han tre gånger (sex matcher) fått representera sitt nya hemland Sverige vid Kalottkamperna mot Norge. Senaste året med sådan framgång att norska elitserielaget Alta IL visade intresse för unge Lundberg.

Även om landskamperna varit höjdpunkter anser Vasilij själv att segrarna med SSK:s junior i Östersund Cup 2005 och 2006 är de hittills roligaste minnena. Detta tillsammans med årets sagolika säsong där han fått stort förtroende av tränarparet Pons/Hammarsten så väl offensivt som defensivt. "Vassi" har verkligen

levererat, med sina 66 mål i årets div 2 norra är han lagets tredje bästa målskytt efter Frédéric Pons (142) och Daniel Bygdemark (73). Även denna säsong har Vasilij framfart lett till intresse från andra klubbar. Allsvenska IFK Tumba är en förning som rycker i SSK:s unga talang.

"Vassi" själv tar uppmärksamheten med ro och konstaterar att "Jag har tiden framför mig, det finns ingen anledning att jakta iväg. Division 1-spel med mina kompisar i laget lockar minst lika mycket".

Låt oss hoppas att "Vassi" blir SSK troget ytterligare en säsong (MINST) så vi får njuta av hans flygande japaner och patenterade snurrfinter ännu en säsong.



I Sikeå hittar alla vad de behöver

DEN KORTA OCH MILDA VINTERN har inte fallit alla i smaken. Just mildvädret orsakade is i stället för mjuk snö på många platser, och de som fick mest problem var renarna.

Men, det som inte finns någon annanstans, det finns naturligtvis i Sikeå. På Gösta Johanssons lägger i Ståbacken, där hittade stora renfloccar bete, som hjälpte dem att överleva vintern.

Foto: Gun Bergström

Lägde och Sikeå under krigsåren



Under 1930- och 1940-talen var Sikeå och Lägde jordbruksbyar med småbruk, som vi ser dem i dag, från 1-2 kor upp till 8-10 kor och häst. Det var en tid när människorna var beroende av varandra, kontantsamhället fungerade inte som det gör i dag. De som hade häst hjälpte de "hästlösa" med att köra hem ved och hö samt att köra ut gödsel på våren. De som inte hade häst ställde upp med vedhuggning och dikningsarbete, man hjälpte varandra, gjorde "arbetsbyte".

Dessutom fanns extrainkomster att få bl.a. i stuveriet på sommaren och i skogsarbete vintertid hos Robertsfors AB, nuvarande Holmen.

Det var 30-tal, fram till 1930-39. De som var äldre såg vad som höll på att hända ute i Europa. Makthavarna höjde rösten och inte minst i Tyskland med Hitler.

Första september 1939 bröt kriget ut, 13 november 1939 anfölls Finland av Sovjet. Det såg mörkt ut även för Sverige. Här hemma gick de demokratiska partierna samman och bildade en samlingsregering.

Vad som blev besvärligt och som alla led av var vattenförsörjningen, krigsvintern 39-40 var nog en av de kallaste under 1900-talet. Alla vapenföra män inkallades till bevakning och försvarsarbete, hemmafronten bestod av kvinnor, barn och äldre män.

Här i Sverige blev så småningom försörjningsläget besvärligt med ransonering på allt. Staten beslagtogs alla livsmedel, all energi i form av ved, sågspån, olja och kol.

För Sverige blev skogen räddningen, bilarna skulle drivas med gengas, fastigheter eldas med ved.

1942 beslöts att Sikeå skulle bli terminal för utskeppning av ved, under vintern fylldes kolplan och stora delar hamnområdet av oändliga vedtravar.

När så skeppningen kom i gång i början av maj skulle den här veden köras ned på kajen och kastas ombord på pråmar. Det jobbet utfördes av 6 st. häståkare.

Leonard von Ahn, Johan Pettersson, Ragnar von Ahn, Fred Ågren, Eskil Åberg och Eugen Flank med varsin hjälplastare. Ett hårt slit, för att få ihop en dagpenning på ca. 25 kr. måste vi köra ner 100 m³ å 75 öre för varje lag.

Vi delade i tre delar, hästen 1 del och en del per man. Men det fanns dagar då det gick sämre, man kanske bara hann köra ner 60 m³ och då blev dagspenningen 15 kr.

Berättat av Fred Ågren

Vi bor faktiskt i Sickåå och Legdom

PÅ DEN TIDEN då Bygda socken var den nordligaste socknen i Sverige och landet norr om var ett ingenmansland, var bynamnen inte lika dagens. I jordeboken från 1547 hette Sikeå Sickåå (efter fisken sik och å) och Legdeå Legdom. Namnet kan ha betydelsen "sänka, dalgång" vilket ju stämmer bra med naturförhållandena - Legdeå ligger ju i en dalgång. En annan tolkning av Legdom är igenväxt åkermark.

Att det ursprungliga namnet Legdom sedan blev Legdeå kan väl förklaras som en analogibildning där byarna runt omkring Rickleå, Sikeå, Bygdeå blivit mönster för namnbildningen även i Legdeå, men där finns ju ingen å. så Legdom borde byn heta!

Sture Bäckström

Tomtfördelning klar i MåBraByn

I senaste numret av Spiran rapporterade vi bland annat om mötet med kommunledningens representanter och de intresserade byggarna och representanter för byn. Vad hände sen? En fördelning av tomter har skett genom lottning. Lottdragningen innebar att lott nr 1 väljer tomt först, lott nr 2 därefter och sedan i nummerordning.

I dagsläget är det sex intres-

senter och det finns totalt åtta tomter, vilket innebär att två tomter kan fördelas senare. Är man intresserad görs en intresseanmälan till kommunen.

Diskussioner har hållits med de personer som erhållit en tomt i MåBraByn om hur området skall planläggas. Det har sedan tidigare framtagits fyra alternativa illustrationsförslag varav man nu enats om ett.

Kommunen har avsatt medel bl.a. för att dra fram vatten till

området och bygga vägar enligt det förslagna alternativet.

Efter att alla har gjort sitt val av tomt kommer avstyckningen att ske. En gallring mot vattnet inom planområdet är genomförd.

Mary Pettersson

Så föll lotten:

- 1) Folke Lidenmark, Robertsfors.
- 2) Carina Andersson, Umeå.
- 3) Lasse Brändström, Röbäck.
- 4) Hans Erik Lindberg, Robertsfors.
- 5) Popovic Vladeta, Malmö.
- 6) Tore Nyström, Knutby.

Seniorboendefrågan i startgropen

ENLIGT BYAPLANEN skall LSI arbeta för att skapa ett seniorboende i byarna. Vi är nu en liten grupp kvinnor som tagit tag i frågan och försiktigt sparkat igång. I fjol den här tiden åkte några på studiebesök till Jämtland och Ångermanland och besökte kooperativt drivna äldreboenden, vilket redovisades på LSI:s förra årsmöte.

Sedan dess har vi gjort ytterligare studiebesök och haft kontakt med andra grupper med samma planer.

Alternativt boende för äldre verkar vara en ny folkrörelse. Efter en artikel i Norran och VK har personer ringt från bland andra Åsele, Hissjö och andra platser, där liknande

planer finns. Seniorer vill inte alltid ha ett så kallat "kvarboende" där matlådor levereras och snabb städning utförs för att sedan lämnas i ensamhet.

Vår önskan är att få till stånd ett alternativt landsbygdsboende med livskvalitet, med mindre lägenheter, med närhet till andra pensionärer, med gemensamma utrymmen, kök och matsal och tillgång till personal, gärna i samverkan med dagis och fritids. Helst skall fastigheten vara vackert belägen och nära det tidigare boendet.

Att driva ett kooperativt boende kan vara lockande för personalen, som får stora möjligheter att påverka sitt arbete. Samtidigt som ett alternativt

boende för äldre skapas, frigörs även deras fastigheter för nyinflyttare, något som ökar befolkningstalet och sänker åldersstrukturen.

Den enkät som finns ute hoppas vi att så många som möjligt besvarar och lämnar in. I gruppen behöver vi hjälp med kontakt med kommunen och pensionärsorganisationerna, med fler goda idéer, kunskap om ekonomi mm. Ta gärna kontakt med oss som finns med på enkäten.

**Äldreboendegruppen
genom
Wanja Brorsdotter**

Rapport från årsmöte

LÄGDE Samfällighetsförening höll sitt ordinarie årsmöte lördagen 24 mars med 13 skatteägare närvarande. Glädjande är att medelåldern sjönk ordentligt genom syskonen Roos' deltagande.

Årsmötet omvalde styrelsen med ordf. Fred Ågren och styrelseledamöterna Karl-Axel Jonsson och Gunnar Lundmark. Vidare beslutades att fullfölja husbygget i

Lägdeviken samt att avverka en del träd i viken på begäran av sommarstugeägare.

Gunnar L.

Noterat på byn

■ ■ ■ Antalet gästnätter på campingen 2006 har ökat med 25 procent. Från 4600 till 5800 gästnätter i stuga, husvagn eller tält.

I Legdeå-Sikeå bor idag 356 personer – 183 män och 173 kvinnor.

■ ■ ■ Tack var LSI:s flaggstångsdrive med gemensamt inköp har nu 12 nya flaggstänger rests i Sikeå.

■ ■ ■ Andra Varvet och campingen har under sommaren 2006 haft 12 ungdomar anställda under tre veckor eller längre.

Vid Träffpunktens årsmöte utdelade LSI:s ordförande Sture Bäckström ett gåvobrev till Träffpunkten gällande en flaggstång med tillhörande flagga och vimpel.

■ ■ ■ En nyhet i LSI:s utbud av arrangemang är Alla Hjärtans Dag som firades på Träffpunkten 14 februari. Rainer Martinsson spelade upp ett litet urval ur sin gigantiska samling av "stenkakor". Han har ca 12 000 stycken!

Dessutom visade Sikeås senaste världsmästare Jessika Andersson delar ur sitt line-danceprogram.

För fikar svarade SSK:s byasektion med kakor och bakelser, många av bakverken i form av hjärtan. Ett 60-tal personer var närvarande.

Gunnar L.

**Roddbåt önskas köpa till campingen.
Kontakta Sture B 153 53.**

För kort vinter för hockey

Ur led är tiden.

Tänk så mycket bättre det var förr. I min ungdom var vintern kall och snörik. Den inföll alltid i slutet av oktober. Så snart termometern föll under noll delades spaningsuppdragen ut bland byns pojkar. Var fanns det hållbar skridskois? Kattvattuhåle, Svarttjärn, Legdenore´ eller rent av havet nedanför nuvarande Ulla och Curt Öberg.

”Is´n håll däri ... vi möts klockan tri”: gick budkaveln. Vi samlades och satte på de slipade så kallade stuprören som med remmar bands fast på pjäxorna. Inga skydd hade vi, men en bandy- eller hockeyklubba, kanske tillverkad hemma eller i slöjden. Det gick inte så bra, skridskorna släppte och hängde runt vristen. Sparkstöttingen var bra att

stöda sig på men då gick det ju inte att spela.

Tänk vilken skillnad när de riktiga skridskorna kom och vi fick en isbana i hamnen. Alla hjälptes åt med skottning och att dra en tunna med havsvatten runt för spolning. Vi spelade både bandy och ishockey. Vi glömde att fara hem och äta men for till bagare Byström och köpte prisnedsatta gamla Kristinabakelser och läsk. Trötthet och prestige innebar täta slagsmål.

För mig blev det inget spel i år heller för vintern blev så kort å jag hitt´ int´ utrustningen. Jag planerar att starta sommarträningen med slagskott mot vebodöra. Ni kan väl hör å ji, sä ta vi oss en match till nästa vinter!?

**Kom igen!
hälsar en Sven-Erik**



När det begav sig på Svarttjärns is – fr v Tage, Lennart, Kjell-Erik och Sven Brändström. I bakgrunden en Lundströmare - Sven-Erik.

Madrasshistorik i Sikeå i korthet

När nu vid årsskiftet Mad-rass- och dyntillverkning- en upphörde, så var det slutet på en lång tid av tillverkning av madrasser i Sikeå. Dock fortsätter det inom kommunen så helt slut är det ju inte...

Gunnar Larsson startade tillsammans med skraddare Linus Jacobsson Sikeå Manufaktur den 16 september 1946. Sortimentet bestod av kläder och övrig konfektion för den tiden.

1950 fortsatte Gunnar själv med företaget, i tidigare Forsmans sportaffär.

1951-52 De första madrasserna gjorda av Gunnar och Ethel i Sikeå ser dagens ljus, de säljes över disk men också till hela Sverige över postorder. Den som då ringde och beställde hos Sikeå Manufaktur fick slå nummer 95.

1966 Den nya fabriken på gamla skoltomten står färdig,

madrasserna hade gått från krollsplint, tagel och vadd till skumgummi och polyeter.

1972 Recticel övertar ägandet och namnet ändras till Recticel Sikeå AB.

1991 Branden den 25 oktober 1991 ödelade fabriken och lagret, man flyttade till provi-

soriska lokaler i Robertsfors.

1995 Åter i Sikeå där verksamheten drivs i Sapas tidigare lokaler, och slutar också verksamheten under slutet av 2006.

Under årens lopp har mängder av madrasser och dynor till båtar och husvagnar tillverkats

och från det uthus på 30 kvm, som Sikeå Manufaktur startade sin verksamhet i, till ytor mer än 3000 kvm. Man blev etta i Norden på dynor och madrasser och en arbetsplats för många i byn och närområdet.

Ett klipp från 22-11-1957 när Sikeå Manufaktur firar 10-årsjubileum – då kunde man beställa sängar kompletta till ett pris av 341 kronor inklusive skumgummimadrass. Dessutom omfattade sortimentet täcken, filter, kuddar, gardiner, bomullstyger, yllevävnader, regnkläder, fritidskläder, blåkläder, underkläder, triksåvror, skjortor, slipsar, handskar, vantar, scarves, cardigan, pullovers, västar, damblusar, strumpor, kofter, jumpers, korsetter, BH, handarbeten, dukar, handdukar, bijouterier, shopping-väskor, sybehör och mönster, m m.



Branden 1991 var förödande, och företaget tvingades för en period att lämna Sikeå. Fyra år senare var man dock tillbaka i nya lokaler i byn. De gamla övertogs av Sikeå Plåt & Smide.

Hus med historia

Omkring sekelskiftet 1900 blev det ett stort uppsving i Sikeå. Det var föranlett av att Robertsfors bruk bytt ägare i slutet av 1800-talet och att de nya ägarna, släkten Kempe, startade en utbyggnad med ny bräddgård i Sikeå och massafabrik i Robertsfors.

Arbetskraftsbehovet var stort och en inflyttning utan tidigare motstycke startade. Sikeå blev något av ett nytt Klondyke. Nere vid hamnen växte arbetarkvarteret Brännstan upp och runt omkring i byn öppnades affärer och caféer.

Byn fick sina affärscentra vid Korsvägen, där den begynnande biltrafiken efter Kustlandsvägen var en bidragande orsak, och nere vid hamnen där fartygstrafiken ökade stadigt under 1900-talets första årtionden.

Bilden är från 1920-talet då Alvar Molin drev Reparationsverkstad och bensinstation här. Men husets historia börjar långt tidigare. Före 1906 hette ägaren Konrad Artur Strömberg, bokhållare hos handlare Saedén i Umeå. Möjligen drev han en filial här i Sikeå men 1906 är vi på säkrare mark. Då sålde han till Signe Risberg, vår första fotograf. Hon hade sin



Huset på bilden (nuvarande Rubin Jakobssons) var en del av det nya Sikeå.

ateljé på övre våningen. På fotografier som hon tagit kan man se ett snett tak! Men Signe blev bara kvar till 1909, kända hända blev konkurrensen från Maja Bodin, som etablerat sig i Robertsfors 1908 för svår. Någon måste flytta på sig. Signe sålde huset och flyttade till Ursviken.

1910 heter ägaren Robert Jonsson. Han är slaktare. Vid den här tiden fanns det tre slaktare i byn. Om Jonsson berättas att han hade utvecklat en köttkvarn som drogs via en hästvandring. 1918 blev Bernhard Lindahl ägare till slakteriet, men redan 1921 sålde han till Alvar Molin som var

ägare då bilden togs.

Efter en period med årliga ägarbyten under krisåren i början av 1930-talet blev Rickard och Hjärdis Forsman ägare 1934. Rickard startade cykel- och radioaffär som han drev till 1950 då huset såldes till Gunnar och Ethel Larsson. De drev bl a madrass- och täcketillverkning och sålde tyger. 1961 köpte de nuvarande ägarna Eivor och Rubin Jakobsson huset och det övergick efter att i 60 år har använts till diverse affärsverksamhet till att bli enbart bostadshus.

Sture Bäckström

Racoon Miljöfilter AB

DEN SENASTE industrietableringen i Sikeå är Racoon Miljöfilter AB, som flyttade in i industrihuset Spiran första augusti 2006. Företaget fanns tidigare i Skellefteå.

Den nya industrilokalen är 535 m².

Företag i fokus

RACOOON
MILJÖFILTER AB

Racoons produkter är främst partikel-, gas- och bakteriefilter. De är mönsterskyddade och patenterade.

Till fabriken i Sikeå kommer komponenter från olika underleverantörer för att



Racoon är det engelska namnet på Procyon lotor, tvättbjörn – en halvbjörn med sitt ursprung i mellersta och norra Amerika. Har fått sitt namn av vanan att blöta och "tvätta" sin mat mellan framtassarna.

sedan monteras samman till färdiga produkter.

Användare är främst tunga entreprenadmaskiner, t.ex. Caterpillar, Komatsu, Volvo, Ljungby maskin och Hitachi.

Racoons filter exporteras till ett flertal länder i Europa. En ny produkt ska snart lanseras. Den går under beteckningen MCU, Mobile Climate Unit.

Racoon sysselsätter f.n. 6,5 personer och framtidsutsikterna är ljusa säger ägaren Olle Sydlén.

www.racoon.nu

Gunnar L.